

You Can Do It



April 2023

Hallo allemaal,

Wat gaat de tijd toch snel! En wat is er weer veel gebeurt....

De afgelopen maanden zijn we druk geweest met het opzetten van een Snoezel-Therapie Kamer voor Sarnelli House. Een speciaal aangepaste ruimte waar zintuigen aangenaam geprikkeld worden. Door te Snoezelen ontstaat er de gelegenheid om gevoelens en emoties te uiten.

Het is ons gelukt om de kamer te voorzien van een diversiteit aan licht, kleuren, geuren en voorwerpen als zachte kussens, een zitzak en geluid.

Het is een mooie ruimte geworden om te ontspannen maar ook om oefeningen en muziektherapie te doen.

Een genot voor onze kinderen met een beperking én voor ons.

Ben & Angelique



Snoezelkamer



Jodie aan het genieten van haar Therapie



Hoe gaat het met ...

Titan geniet van zijn dagelijks stretchoefeningen. Zodra het liedje Somewhere Over The Rainbow klinkt word je getrakteerd op een Big Smile. Het lukt Titan steeds beter om zijn hoofdje op te houden. Na zijn oefeningen vindt hij het heerlijk om de lichtjes en figuurtjes op de muur en aan het plafond te bekijken. Hij is alerter en meer bewust van zijn omgeving

Voor Nuna blijft bewegen op muziek en zingen één groot feest. Het is fantastisch om te zien hoe ze haar oren spits om maar niets van haar omgeving te hoeven missen. Ze heeft haar eigen stem gevonden en zo nu en dan vindt ze het nodig om luidkeels mee te zingen.



Mary houdt met haar nieuwsgierige oogjes alles en iedereen goed in de gaten. Tijdens Songkran, het Thais Nieuwjaar hebben we haar met andere kinderen laten meespelen met water. Dit was ff wennen. Maar waar ze tot een paar maanden terug het nog luidkeels op een brullen zette als iets of iemand vreemd was is dat nu al lang niet meer het geval. Tegenwoordig begroet ze iedereen met haar mooie lach.



Goedlachse Jodie zoekt steeds meer contact met anderen. Ze is nieuwsgierig naar wat er om haar heen gebeurt. De Sensory Lamp met verschillende kleuren lichtjes en de spiegels, kleine Jodie vindt het allemaal prachtig. Oefeningen met de grote skippybal is een cadeautje. En als we dan ook nog gitaarspelen en zingen dan kan Jodie haar dag niet meer stuk. Ze klapt dan driftig in haar handjes en zingt zelfs mee.





Friendship Garden

Onze lieve vrienden van de Friendship Garden maken het goed. Telkens weer worden we er met open armen ontvangen en onze groep deelnemers wordt steeds groter! Blijkbaar doen we iets goeds 😊

Mrs Consuela maakt het na omstandigheden goed. Ze heeft een pittige tijd achter de rug. Zij en haar man waren beide besmet geraakt met Covid tijdens haar verblijf in het ziekenhuis. Zelf is ze hier goed doorheen gekomen maar haar lieve man Por Otit heeft dit tot groot verdriet van ons allemaal niet overleefd. Het is bewonderingswaardig hoe optimistisch ze blijft. Een bezoekje aan haar zet ons altijd weer met beide benen op de grond.



Klinische Les bij Good Shepherd's



Outreach

Wealaporn, Nui, Manow en Khun Win maken ieder op hun eigen manier kleine vorderingen.

Therapie op locatie

Met hulp van Stichting de Vaan Goosen hebben we een aantal spellen aangeschaft dat therapie op locatie nog beter mogelijk maakt. Zó fijn voor diegene die therapie in de thuissituatie nodig hebben.

Ook zijn we onlangs gestart met het geven van water therapie. Een manier om je spieren te ontspannen, even geen spasme.



Wat gebeurde er nog meer ...



Songkran: Mary helemaal in haar nopjes



Shoppen met de meiden op de lokale markt



Samen met de Boys sporttoestellen maken



Een middagje plonsen in het meer



Treinreis met de kleintjes naar Udon Thani



Jodie's eerste keer in het zwembad



Moe maar voldaan na een dagje vissen



Wieltjes vastzetten aan Nuna's bed



Bijpraten onder het genot van een hapje en drankje met het team van Stichting de Vaan Goosen